

Skredsviks fiber ekonomisk förening föddes 19 oktober 2011. Det var kommunens samordningsansvarige för bredbandsutbyggnad Krister Olsson och Skredsviks samhällsförenings ordförande Alf Jantén som kallat samman till informationsmöte. En representant från företaget ByNet och Krister informerade om möjligheter till bidragsstöd för nybildade ekonomiska föreningar med syfte att bygga nät för optiska fiberkablar till privata hushåll på lansbygden. Regeringen har som mål att 95% av alla hushåll ska ha snabbt bredband år 2020. Pengar har avsatts att fördelas mellan länen i landet. I Västra Götalandsregionen är det landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län som tar emot bidragsansökningar. Ungefär hälften av bidragsstödet kommer från EU.

Vi var 17 personer som anmälde intresse av att vara medlem i den förening som bildades denna kväll. En interimsstyrelse lämnade genast in anmälan om bildandet av föreningen till Bolagsstyrelsen och den 8 november 2011 blev vårt officiella startdatum. Interimsstyrelsen bestod av Alf Jantén som ordförande, Ingrid Karlsson som kassör, Kjell-Åke Karlsson som sekreterare och Robert Karlsson och Patrik Olsson som ledamöter.

Varför ville vi göra detta?

Vi som träffades första kvällen hade nog alla klart för oss redan från början att landsbygden måste ha samma möjligheter som tätorterna att kommunicera med omvärlden.

Det finns en tidsplan när det fasta nätet ska vara borta samtidigt som den trådlösa tekniken inte fungerar bra utanför tätorterna. Den fasta månadskostnaden skulle bli lägre än vad vi betalar idag för tv, telefoni och bredband. Värdet på fastigheter kommer att hållas jämfört med de fastigheterna utan fiber framdragen.

Dessa argument blev också kärnan i budskapet som vi hamrade in i medvetandet på våra grannar i Skredsvik med omnejd.

Det första att göra var att anmäla oss till Länsstyrelsen för bidrag inom Västra Götalandsregionen och därefter starta medlemsvärvning.

Samtidigt var andra föreningar på gång på Bokenäset Det var Högås-, Mittbokenäsets-, Bokenäs- och Dragsmarks fiber och tillsammans gjorde vi upp ungefärliga gränser för våra områden och så satte vi igång.

Områdesuppdelningen gjordes ungefär efter de gamla sockengränserna för Skredsvik, Högås, Bokenäs och Dragsmark. Efter bara ett knappt år lade Mittbokenäsets fiber ner sin verksamhet och Skredsvik- och Bokenäs-föreningarna tog på sig att täcka området från var sitt håll.

Informationen skedde under första året mest genom att lägga lappar i brevlådorna och genom att kalla till informationsmöten i områdets olika hörn. Samtidigt brottades vi med olika formaliteter som momsredovisningsskyldighet, hur anslutningsavtalen skulle se ut, hur vi skulle kunna ge en hyfsad prognos på vad anslutningen skulle kosta, vad för slags tjänster vi rimligen skulle kunna få leverera, vad vår administration kunde tänkas kosta nu och i framtiden och hur markupplåtelsen skulle göras med avtal, kartritning mm. Och skulle vi inkludera Hogstorps samhälle i vår förening – trots att dessa hushåll inte skulle vara bidragsberättigade? Ja, det bestämde vi och därför att det är viktigt att vi håller ihop, vi som bor i området.

Hemsidan skulle hållas igång, information skickas ut både på mejl och per brev till de som ännu inte kommit igång med sin datorisering, och medlemsvärvningen måste fortsätta hela tiden. Vilken tur vi hade som hittade medlemmen Lars Gustavsson som redan våren 2012 har hjälpt oss igång både med hemsida och medlemsregister.

Det var väldigt mycket diskussioner i styrelsen under det första året. Vi hade styrelsemöten ungefär var tredje vecka. Samtidigt fick vi förstås mycket frågor från de medlemmar som strömmade till. Vi fick klart för oss att skulle vi klara tidsgränsen som är att ha allt klart och betalt senast 15 mars 2015, vi behövde alltså starta så snabbt som möjligt. En annan anledning att vara snabba var att vi förstod att det kunde bli konkurrens om de företag som gjorde bästa grävningssarbetena, snabbt med hög kvalitet och till ett bra pris.

Vid den allra första stämman i Bygdens hus i Skredsvik den 16 maj 2012 var vi redan drygt 200 medlemmar och stämman beslutade att taket för våra kapitaltillskott för anslutning skulle vara 17 500 kr. Denna siffra byggde på en kalkyl som gjordes av ByNet, det Kungälvsbaserade företag som hjälpt de allra flesta landsbygdsfiberföreningar att komma igång.

Vid stämman fick vi vår första medlemsvalda styrelse. Ingrid Karlsson tog nu på sig att vara ordförande medan Kerstin Kristensson blev kassör, Eva-Stina Framvik sekreterare, Kjell-Åke Karlsson vice ordförande och Robert Karlsson ledamot. Mathias Caesar och Stig Aspång blev suppleanter.

Arbetsbördan ökade ännu mer under sommaren. Vi kunde redan under hösten få igång samförläggning både med Wallenstams vindkraftspark och med Vattenfall på sträckan Berghogen- Gullmarsberg. Frågan att lösa nu var hur vi skulle få fram pengar till material. Vi försökte anstränga oss särskilt att få med många sommarboende som möjligt denna sommar. Det gjorde vi bl.a. genom att göra i ordning en särskild broschyr som lades i alla brevlådor.

Det gällde nu också att slutligt få klart hur de olika avtalen skulle se ut eftersom nu skulle vi ju börja gräva. Styrelsen beslöt att kalla in en ny extrastämma den 23 september 2012 för att dels godkänna anslutnings- och markavtalet samt besluta att vi kunde börja ta in den första delbetalningen av kapitalinsatsen. Stämman gillade i stort sett det styrelsen föreslog. Denna dag var vi 320 medlemmar och vi började också skriva de första anslutningsavtalen. Denna procedur pågick sen på olika håll hela hösten, mest nere på butiken Rotan i Rotviksbro.

Hösten 2012 brottades vi med att få till hur den fullständiga kompletteringen av bidragsansökan skulle se ut och hur vi skulle jobba med upphandlingarna. Instruktionerna som fanns att hämta på olika hemsidor på Länsstyrelsen, Jordbruksverket mm var långt ifrån glasklara. Många telefonsamtal med andra föreningar och med handläggarna på Länsstyrelsen samt med Krister på kommunen följde och detta måste såklart också diskuteras och beslutas på styrelsemötena. Utöver detta kom tillståndsprocessen med Länsstyrelsen där vi måste ha samråd gällande grävningen. Tillstånd krävs inom vissa delar av området, en bunt papper på 37 sidor. Inte nog med det, vi behövde även samråd gällande fornlämningar. Detta blev vi klara med i slutet på mars 2013.

Vi dignade under bördan av en allt mer tilltagande administration av medlemmar, ekonomi, informationsutskick och markägardiskussioner mm. Både kassören och sekreteraren sa ifrån sig sina uppdrag och det fanns inget annat att göra än att utlysa ytterligare en extrastämma i december 2012 för att få tillbaka en fulltalig styrelse. Så blev det att Per Rune Karlsson valdes in som sekreterare och Thomas Ohlsson och Daniel Augustin som ledamöter samt Märিত Olsson, Jonny Smederöd, Lars Larsson och Dennis Zachrisson som suppleanter. På denna stämma flaggade vi också för att det behövdes en redovisningsfirma för att hjälpa oss med ekonomi och viss administration. Vid detta tillfälle var vi 450 medlemmar.

Våren 2013 blev det mycket sökande av tillstånd samt upphandlingar. Först ut en upphandling av en redovisningsfirma, det blev Fölens redovisning med kontor utanför Färgelanda. Sedan en systemoperatör, det blev ByNet och sist en markentreprenör för grävning och plöjning av fiberslang. Det blev Brobergs Gräv från Brålanda.

Upphandling låter kanske enkelt men det är så mycket juridik och formella saker att tänka på så det handlar om hundratals dokument i den mest komplicerade här var för grävningen. Många, många timmar har tillbringats med att kolla upp information, diskutera formuleringar och få grepp på hur de elektroniska formulären skall fyllas i korrekt. Sen ska det upprättas protokoll och avtal...

Under våren hade vi också tagit in en större slant, 5 000 kronor per anslutningsavtal. De uppdelade betalningarna har inneburit att vi har sluppit att ta lån och har kunnat finansiera hela projektet med egna medel.

Ordinarie årsstämma 2013 hölls 5 maj. Nu har vi lyckats bli så många medlemmar i föreningen att vi inte har tillräckligt stora lokaler i Skredsvik. Vi hyrde Östraboteatern i Uddevalla för årsstämman. Då fick vi in en ny kassör i styrelsen, Fredrik Lindell. Av olika skäl hade vi tvingats klara oss utan kassör sedan senhösten 2012.

Grävningen drog sen igång den 3 juni och samtidigt gjordes en anmälan till arbetsmiljöverket. Vi organiserade ett gäng med gubbar som höll i alla praktiska förberedelser och efterarbeten runt de praktiska arbetena. Framför allt gällde det att allt var klart med alla markägare innan grävaren kom. Detta blev framförallt blivit viktigt efter semestern 2013 då vi kört med två arbetslag. Det har krävt mycket långa arbetsdagar för Kjell-Åke Karlsson, som blivit vår främste expert och kontaktperson för både grävning och markupplåtelseavtal. I slutet på september kontrollerades vår grävning av Länsstyrelsen, det fanns inga anmärkningar på det som var gjort.

Under hösten 2013 har vi åter tagit in 3 000 kronor per anslutningsavtal. Företagsavtalen har skrivits och dessutom har vi jobbat för att få ut våra bidrag från Länsstyrelsen genom rekvisition. Att få ut bidrag visade sig inte vara så enkelt. Alla våra fakturor skulle givetvis in men inte bara det utan alla upphandlingsdokument och beslut om upphandling som tagits på styrelsemöten och stämmor skulle också vara med. Det var stora högar med papper och kompletteringar fick skickas in vid inte mindre än fyra tillfällen. Nu i denna vecka är första bidraget utbetalat.

I april månad började ett trevande arbete i samarbete med övriga Bokenässets fiberföreningar med ett förfrågningsunderlag (FU) för upphandling av en kommunikationsoperatör. Det är ett företag som ska ljussätta och aktivera det passiva fibernätet.

När vi började 2011 fanns det i stort sett ingen annan än Telia som levererade tjänster till föreningsnät men nu har fler operatörer vaknat på marknaden samtidigt som reglerna har skärpts.

När gruppen trodde de var klara med FU i juli månad, ramlade det ner en ny mall och det var bara att börja om. Samarbetet med de andra föreningarna avbröts och gruppen ombildades och kompletterades med Ida Karlsson.

Ett nytt FU togs fram och efter många helger och kvällar annonserades det ut på OPIC den 16 september.

Gruppen fick in fyra anbud den 30 oktober och sitter i skrivande stund fortfarande och läser, går igenom och synar det som lämnats in. Nu är det en mer komplicerad historia att ta fram bästa pris, kvalitet och service.

Uddevalla kommun har denna höst lämnat ut anbudsunderlag för stamledningar för fiberoptiska ledningar och vi har i föreningen två sådana sträckningar genom vårt område. Dessutom har kommunen ute förfrågningar på anslutningar mot grannfiberföreningar. För dessa arbeten kan vi alltså få betalt och givetvis har vi varit med och räknat på och lagt anbud på detta. Denna uppgift gjordes av en ny anbudsgrupp ur styrelsen. Anbudstiden gick ut i slutet av november och avtalen är påskrivna. Nu kan vi ta in välbehövliga extra pengar för detta, redan i år.

Idag är vi ca 650 medlemmar. Vi ser inte ut att bli 850 som vi optimistiskt sökte bidrag för i februari 2012 men med alla företags- och extraanslutningar så kommer vi nog upp i 700. Därmed är vi en av de största fiberföreningarna i Västra Götalands län och vi är också den förening som kommit längst inom Uddevalla kommun. Vi har grävt och plöjt ner drygt 11 av de 15 mil med kanalisation vi planerat och har ca 150 hushåll kvar att gräva fram till.

Det har varit väldigt viktigt att ha ett gäng med områdesansvariga, administrativt och praktiskt sinnade personer som ställt upp och jobbat frivilligt tillsammans med oss. Det är ett 15-tal personer som lagt ner tid av sin fritid. Utöver detta gäng har vi även en mindre grupp som administrerar hemsidan och fixar med alla medlemsutskicken.

Framför oss under 2014 ligger nu att få fram ett delgivningsbeslut för en kommunikationsoperatör. Vi ska få igång blåsnings av fiber och allt monterat och klart vid våra husväggar.

Vi måste göra en kalkyl för vad den slutliga kostnaden blir för hushållsanslutningarna, fortsätta få ut rekvisitioner av bidrag från Länsstyrelsen och fundera ut hur förvaltning och administration av föreningens markanläggning och tjänsteleveranser kan se ut när allt ska börja rulla på. Vi ska förstås också förbereda årsstämman 2014.

Ja, en annan sak att fundera över, är förstås hur de avtal ska se ut till nya medlemmar som vill ansluta sig efter att vi redan grävt. Det blir som vi redan sagt från början i vår information och medlemsutskick, det blir en annan kostnad eftersom vi inte får bidrag samtidigt som vi får merkostnader för fler nodskåp mm.

Trots detta är det förmånligt att gå med även i efterskott. ...vi är så kaxiga så vi säger att ett billigare och bättre alternativ finns inte.

Med denna lilla summering av vårt gemensamma projekt vill styrelsen för Skredsviks fiber ekonomisk förening önska er alla

en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen